



**Μισό μήλο εμείς
άλλο μισό ο απέραντος κόσμος.
Μισό μήλο εγώ
άλλο μισό εσύ
Εμείς**

Ναζίμ Χικμέτ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ



Παρασκευή Τσιμοπούλου

**Μονάδα Κοινωνικής
Μέριμνας του Δήμου**

Αν μάθουμε

- να αντιμετωπίζουμε την επιθετικότητα
- να αποδεχόμαστε την διαφορετικότητα
- να θεωρούμε όλους τους ανθρώπους ως ίσους με ίσα δικαιώματα
- να δρούμε ενάντια στη φυλετική και θρησκευτική διάκριση
- να αναπτύσσουμε τις ανθρώπινες αξίες
- να ελέγχουμε την οργή μας
- να διαμαρτυρόμαστε ενάντια στην αδικία
- να καλλιεργούμε την εσωτερική μας γαλήνη
- να απορρίπτουμε τα λανθασμένα στερεότυπα
- να προσφέρουμε την αγάπη μας, τη φιλία μας, τη συμπόνια μας και τη βοήθειά μας σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, τότε μπορούμε να γίνουμε συνειδητοποιημένοι πολίτες μιας κοινωνίας όπου το κάθε άτομο θα έχει τη θέση του, την αξιοπρέπειά του και τον αυτοσεβασμό του.

Οι μαθητές της Β' Γυμνασίου
και οι υπεύθυνες καθηγήτριες
Ανδρεάδου-Φραγγούδη Βαρβάρα
Βλάχου Βαίτσα

Την εκδήλωση διοργανώνουν και παρουσιάζουν οι μαθητές της Δευτέρας Γυμνασίου πρόθυμα και ευγενικά προσφερόμενοι.

Α' ΕΝΟΤΗΤΑ

- Ομιλία του εκπροσώπου της Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Βελβεντού Τέτου Αργύρη, Κοινωνικού Λειτουργού, με θέμα: «Ηθικισμός, η μεγάλη μας αναπηρία»
- Ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ που απαγγέλλει ο Γιώργος Αντωνίου.
- Η Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Διαβάζει ο Κώστας Νίκου.
- Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του Αντώνη Σαμαράκη. Διαβάζουν η Αλίκη Πισιώρα και η Πουλιάνα Κατερίνα.
- Το Δικαίωμα στη Διαφορά, της Σταυρούλας Πολυχρονοπούλου-Ζαχαρόγεωργα, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαβάζουν αποσπάσματα ο Λάζαρος Παπανώτας και η Αφροδίτη Ζιούζιου.
- Ποίημα γραμμένο από ένα παιδί της Αφρικής. Θεοφάνης Καραγκιόζης

Β' ΕΝΟΤΗΤΑ

- Μαχάτμα Γκάντι. Διαβάζει ο Νεκτάριος Νίκου.
- Μπέρτραντ Ράσελ. Διαβάζει η Θάλεια Κουτρότσιου.
- Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Διαβάζουν ο Νίκος Κόκκινος, ο Ευθύμης Περισίδης, ο Χρήστος Χρήστου, ο Άγγελος Παπαγόρας και η Άννα Σταμκοπούλου.
- Ποίημα του Γιάννη Ρίτσου που απαγγέλλει η Ειρήνη Τζέλα.

Γ' ΕΝΟΤΗΤΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

- «ΛΕΩΝΗ» Διαβάζουν η Ευανθία Ζέρβα και η Εβίτα Ελαφρού.
- «ΘΩΜΑΣ» Διαβάζει η Χαρούλα Αχιλλά
- «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ» Διαβάζουν η Σοφία Νίκου και η Βασιλική Βήτα
- «ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕ ΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» Διαβάζουν η Ευφροσύνη Τσιτσιώκα και η Λεμονιά Μανώλα.

Δ' ΕΝΟΤΗΤΑ

- Δραματοποίηση κειμένου από μαθητές και μαθήτριες της Β' Γυμνασίου.
- «ΟΙ ΔΥΟ ΛΥΚΟΙ» Διαβάζει η Ιωάννα Κοσμά.
- Κλείσιμο της εκδήλωσης με προβολή μικρής ταινίας.

Ο πίνακας του εξωφύλλου είναι της Παρασκευής Τσιμποπούλου μέλους της Ομάδας Ζωγραφικής Εφήβων του Μ.Ο.Β.

Ευχαριστούμε θερμά το φίλο μας Νίκο Σιώμο για τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης.