

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΝΟΟΥΡΑΓΩΝ

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Βρισκόμαστε στη Νοουραγία, τη χώρα των Νοουράγων, όπου το χειμώνα κάνει πολύ κρύο και το καλοκαίρι πολλή ζέστη. Σ' αυτή τη χώρα, ξαφνικά, ένα πρωινό, οι κάτοικοι ανακαλύπτουν ένας ένας χωριστά πως έβγαλαν ουρά!!!

1^{ος} Νοουράγος: (Καθώς σηκώνεται από το κρεβάτι αισθάνεται κάτι να τον ενοχλεί. Με τρόπο ανακαλύπτει ένα μαλλιαρό πράγμα τυλιγμένο γύρω από το ένα του πόδι. Προσπαθεί να το τινάξει από πάνω του, πηδάει, τινάζει το πόδι του. Τίποτα. «Αυτό» εξακολουθεί να υπάρχει κρεμασμένο πίσω του) «Θεέ μου, είναι ουρά!! Δε το πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει» (Πάει πέρα-δώθε, ανήσυχος, γεμάτος φόβο. Είναι σοκαρισμένος.) «Τι θα κάνω, Τι θα πουν οι φίλοι μου; Τι θα πει ο κόσμος; (Φοράει ένα φαρδύ παλτό και προσπαθεί να κρύψει την ουρά του)

2^{ος} Νοουράγος: (Βγαίνει στη σκηνή πανικόβλητος) «Πρέπει να την κρύψω! Πρέπει να βρω ένα τρόπο να την κρύψω!» (Ψάχνει σε ένα μπαούλο) «Τα φαρδιά ρούχα είναι μια λύση. Τουλάχιστον προσωρινή μέχρι να δω τι θα κάνω. Θα τους πω πως έτσι είναι η μόδα στο εξωτερικό. Ξαναγύρισε η μόδα στα φαρδιά ρούχα. Έτσι θα τους πω.....Αχ , θα τρελαθώ!! Τι θα κάνω; Θα γίνω ρεζίλι!!!»

3^{ος} Νοουράγος: (Βγαίνει περπατώντας τοίχο-τοίχο. Συγχρόνως κοιτάζει γύρω του με αγωνία. Φοράει ένα φαρδύ παντελόνι, που το κρατάει με τα χέρια του για να μην του πέσει) «Λίγο ακόμη και κοντεύω να φτάσω στη δουλειά μου. Κι αν με ρωτήσουν για το ντύσιμό μου, τι να τους πω; (Χτυπάει με το χέρι του το κεφάλι του) Αχ, Σκέψου, σκέψου κάτι..... Α! το βρήκα, Θα τους πω πως πήρα μερικά κιλά παραπάνω!!.....Μπα, όχι! Από τη μια μέρα στην άλλη; Ποιος θα με πιστέψει; Όχι! Όχι, πρέπει να τους πω κάτι πιο πειστικό»

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Καθώς τα σκέφτεται ο φίλος μας αυτά και βασανίζεται να βρει μια λύση πως να κρύψει το καινούριο μέλος του σώματός του, πέφτει πάνω στους άλλους δύο Νοουράγους, που ήδη έχουν συναντηθεί και καλημερίζονται περίεργα, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλο με καχυποψία. Γίνεται να λες «Καλημέρα» και τα μάτια σου, η έκφρασή σου, όλη η στάση σου να ξεχειλίζει από καχυποψία και φόβο; Δε γίνεται. Ε; Τι λέτε κι εσείς; Διαπιστώνουν και οι τρεις πως άλλαξαν από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι είναι η ζωή, απρόβλεπτη, γεμάτη εκπλήξεις.

Με φαρδιά ρούχα για να κρύψουν «Αυτό» που τους κάνει να ντρέπονται και να φοβούνται, με αμήχανη συμπεριφορά και δυσπιστία απέναντι στους άλλους, κανείς τους δεν αποφασίζει να αποχωρήσει πρώτος. Πως θα γυρίσει την πλάτη του; Κι αν φαίνεται το εξόγκωμα χαμηλά, στο πίσω μέρος; Εκεί που βρίσκονταν σε αδιέξοδο, τους σταματάει η γειτόνισσά τους που είναι κωφάλαλη, θέλοντας με αγωνία να τους πει κάτι.

1^{ος} Νοουράγος: Μα τι έχει;

2^{ος} Νοουράγος: Τι σου συμβαίνει;

3^{ος} Νοουράγος: (αυτό είναι τυφλός) Θέλεις βοήθεια;

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Προσπαθούν να μάθουν τι της συμβαίνει. Αυτή με νοήματα προσπαθεί να τους εξηγήσει τι της συμβαίνει. Δεν καταλαβαίνουν. Η κωφάλαλη γειτόνισσα στην απόγνωσή της αναγκάζεται να βγάλει την εσάρπα της και τότε οι υπόλοιποι μένουν με το στόμα ανοιχτό!

1^{ος} Νοουράγος: Άλλος με ουρά!!

2^{ος} Νοουράγος: Τι μας συμβαίνει Θεέ μου!!! Τι κακό έχουμε κάνει;

3^{ος} Νοουράγος: Μα τι λέτε; Τι ακούω; Έχετε κι εσείς ουρά; Πότε το ανακαλύψατε;

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Ένας-ένας ξεθαρρεύουν και αποκαλύπτουν το μυστικό τους! Όλοι την ανακάλυψαν το πρωί, όταν ξύπνησαν. Κι εκεί περιγράφουν αναστατωμένοι ο ένας στον άλλον το κακό που τους βρήκε ___ χωρίς να ακούει στην ουσία κανένας το διπλανό του ___ συναντούν κι άλλους Νοουράγους με την ίδια παράξενη συμπεριφορά και το ίδιο παράξενο ντύσιμο. Τώρα ξέρουν πια. Όλοι έχουν ουρά!!!!

1^{ος} Νοουράγος: Τι μέρα είναι αυτή που μας ξημέρωσε!!

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Παίρνουν θάρρος κι ένας-ένας, δειλά-δειλά, αποκαλύπτει στους άλλους την ουρά του. Τώρα δε χρειάζεται πια να το κρύβουν. Μάλιστα όσο εξοικειώνονται με την καινούρια τους εικόνα δεν τους φαίνεται και τόσο αλλόκοτη!! Στις μέρες που ακολούθησαν, αυτό που τους απασχολούσε παντού, στη δουλειά, στο σπίτι, με τους φίλους, ήταν η ουρά!! Δείτε τους!! Τη χτενίζουν, τη στολίζουν με φιόγκους και κορδέλες, παραγγέλνουν στους ράφτες και στις μοδίστρες ρούχα που να τονίζουν και να αναδεικνύουν την ουρά τους.

1^{ος} Νοουράγος: (με καμάρι) Ξέρεις τι μπορώ να κάνω εγώ με την ουρά μου; Μέχρι και τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ μπορώ να κουβαλήσω. Μη σου πω και τα υπόλοιπα!!

2^{ος} Νοουράγος: Δε θα το πιστέψεις πόσο χρήσιμη μου είναι. Ανοίγω πόρτες, κλείνω πόρτες, ξεσκονίζω, σφουγγαρίζω.....

3^{ος} Νοουράγος: (διακόπτει) Που να δείτε η δική μου τι κάνει. Αφού το μπαστούνι μου το αφήνω στο σπίτι πια. Έχω την ουρά μου για στήριγμα και οδηγό.

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Ήρθαν τα πάνω κάτω στη Νοουραγία!!

4^{ος} Νοουράγος: Όχι Νοουραγία. Τώρα είναι Yes ουραγία!!

ΑΦΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ: Τι λες τώρα; Τι χαζομάρες είναι αυτές;

4^{ος} Νοουράγος: Χαζομάρες; Για σκεφτείτε το. No ουραγία ➡ No + ουρά= όχι ουρά

Yes ουραγία ➡ Yes+ ουρά= Ναι ουρά (όλοι του ρίχνουν σφαλιάρες)

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Η ουρά στη Νοουραγία ή Yes ουραγία είναι πια μια καθημερινότητα, το πιο συνηθισμένο πράγμα. Μάλιστα στην αγορά έκαναν την εμφάνισή τους νέα επαγγέλματα: κομμωτές ουρών, μοντελίστ ουρών, γιατροί ουρών (μην πάει ο νους σας στους ουρολόγους, καμία σχέση). Μαγαζιά άνοιξαν με αξεσουάρ για ουρές, με καλλυντικά για ουρές. Σχολές όπου δάσκαλοι εκπαιδεύουν τους Νοουράγους για την καλύτερη χρήση του νέου εξαρτήματος.

(με στόμφο) ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ

ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ

ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ

Η ΟΥΡΑ ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ!!!!

(Πλησιάζει τοίχο-τοίχο στο πιάνο) Η ζωή στη Νοουραγία απέκτησε και πάλι τους κανονικούς της ρυθμούς. Όλοι προσαρμόστηκαν στην ουρο-καθημερινότητά τους.

Όλοι; (τονίζει μία-μία τις λέξεις) Όχι, γιατί κάποιοι στη Νοουραγία δεν έβγαλαν ουρά.
Ντρέπονται γι' αυτό και κρύβονται___ από τους άλλους!
(Ο τυφλός Νοουράγος όση ώρα μιλάει ο αφηγητής ψάχνει το νέο πιανίστα να δει αν έχει ουρά.
Ένας άλλος διαπίστωσε πως και ο αφηγητής δεν έχει ουρά. Ειδοποιούν με νοήματα τους άλλους,
που με απαξίωση αναφωνούν:
ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΟΟΥΡΑΓΟΙ ΜΑΖΙ: «Τι ντροπή Θεέ μου, άνθρωποι χωρίς ουρά;;;;;;»

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ για την ημέρα των ΑΜΕΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009