

Εισαγωγικό κείμενο για τη γιορτή της 25^{ης} Μαρτίου (2015)

«... σε τούτον τον κόσμο ζουν, ας είναι και σε λιγοστά στήθια, μερικές θεμελιακές αρχές, θυγατέρες του ανθρώπου, που αυτός τις έπλασε με ιδρώτα, αίμα και κλάματα, κι είναι αθάνατες. Οι περισσότερες γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Δύο οι πιο τρανές:

Η ελευθερία κι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου...

Θαρρείς κι είναι απαραίτητος αγώνας πολύς κι ιδρώτας πολύς για να εξαγοράσει ο άνθρωπος το δίκιο του – κι η ελευτερία είναι το πιο ακριβαγόρατο αγαθό. Δε δίνεται δωρεάν μήτε από τον άνθρωπο μήτε από το θεό πηγαίνει από χώρα σε χώρα, όπου τη φωνάζουν, από καρδιά σε καρδιά, ανύπνωτη, ανυπότακτη, χωρίς συμβιβασμό».

‘Καπετάν Μιχάλης’ του Νίκου Καζαντζάκη

Στην ελευθερία είναι αφιερωμένη η γιορτή μας και στους αγωνιστές, υπερασπιστές της. Στους απλούς ανθρώπους της πατρίδας μας, που κάθε μέρα σκλαβιάς πάλευαν, αγωνίζονταν, τραγουδούσαν, έκλαιγαν, αντιστέκονταν. Την κάθε μέρα σκλαβιάς στα χρόνια της Τουρκοκρατίας την κέντησαν με κλωστές και όνειρο, την έφτιαξαν παραμύθι, που όταν δεν το ιστορούσαν τα λόγια, το τραγουδούσαν με τον τρόπο τους τα χέρια στο φαντό, στο κεντίδι, στο ξυλόγλυπτο. Έτσι κράτησαν ακοίμητη τη σπίθα που καίει μέσα στα σωθικά της Ελλάδας.

Τη γιορτή οργανώσαμε και παρουσιάζουμε οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου με τη συνεργασία των καθηγητών: Αδάμ Αλεξάνδρας, Βλάχου Βαϊτσας και Χατζημανώλη Μανώλη με τη χορωδία του σχολείου μας. Ανάμεσα στα τραγούδια απαγγέλλουμε δίστιχα Ελλήνων λογοτεχνών και ποιητών: του Διονύσιου Σολωμού, του Ρήγα Φεραίου, του Ιωάννη Πολέμη, του Γιώργου Σεφέρη, του στρατηγού Μακρυγιάννη.

Ακολουθεί το δραματοποιημένο παραμύθι της Ευγενίας Φακίνου «**Τα Ελληνάκια**», εικονογραφημένο με σχέδια και εικόνες από σκυριανά κεντήματα λαϊκής τέχνης που άνθισε τους δύο τελευταίους αιώνες της Τουρκοκρατίας.

Αντί για πρόγραμμα γιορτής δημιουργήσαμε σελιδοδείκτες – ενθύμια μνήμης των αγώνων για την ελευθερία.

Θα σας παρακαλέσουμε να μας χειροκροτήσετε στο τέλος για να μη διακοπεί η ροή της γιορτής.

Σας ευχαριστούμε πολύ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της
Α΄ Γυμνασίου

Απαγγέλλουμε δίστιχα Ελλήνων λογοτεχνών και ποιητών

1. Κι αν σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές
είναι γιατί τ' ακούς γλυκότερα.
2. Ανοιχτά πάντα κι άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου.
3. Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με
λιγότερο ουρανό
αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτω
απ' τα ξένα βήματα.
4. Τόσα χρόνια όλοι πεινάνε
όλοι διψάνε
όλοι σκοτώνονται
πολιορκημένοι από στεριά και θάλασσα.
5. Τούτην την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθείς και
πλούσιοι και φτωχοί.
6. Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ.
7. Αυτά τα Φυσικά Δίκαια είναι:
Πρώτον, το να είμεθα όλοι ίσοι και όχι ο ένας κατώτερος από τον άλλον. Δεύτερον, να
είμεθα ελεύθεροι και όχι ο ένας σκλάβος τα' αλλουνού.
8. Η ελευθερία είναι εκείνη η δύναμις όπου έχει ο άνθρωπος εις το να κάνει όλον εκείνο
όπου δεν βλάπτει εις τα δίκαια των γειτόνων του.
9. Πάνω στα κάστρα σα θεά πανώρια η Ελευθερία
κρατά στα χέρια λάβαρο και λάμπει η ματιά
κι εκεί στα εικονίσματα η Παναγιά η Μαρία
Το «Χαίρε Αειπάρθενε» ψαλμός και μελωδία.
10. «Η λευθεριά σαν της αυγής το φεγγοβόλο αστέρι
της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει». Ιωάννης Πολέμης
11. Ως πότε παλικάρια να ζούμεν στα στενά,
Μονάχοι σα λιοντάρια, σταις ράχαις στα βουνά;
12. Κάλλιο 'ναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή,
Παρά σαράντα χρόνοι σκλαβιά, και φυλακή.

13. Σ' Ανατολή και Δύσι, και Νότον και Βοριά,
Για την Πατρίδα όλοι, νάχωμεν μια καρδιά.

14. Για την ελευθερίαν, να ζώσωμεν σπαθί,
Πως είμασθ' αντρειωμένοι, παντού να ξακουσθή

15. Πώς οι Προπάτορές μας, ορμούσαν σα θεριά,
Για την ελευθερίαν, πηδούσαν στη φωτιά.

16. Στεργιάς, και του πελάγου, να λάμψη ο Σταυρός,
Και στην δικαιοσύνην, να σκύψη ο εχθρός.
Ο Κόσμος να γλυτώση, απ' αυτήν την πληγή,
Κ' ελεύθεροι να ζώμεν, αδέλφια εις την Γη.

17. Σαν σήμερα πατρίδα μας, πήρες το καριοφύλλι
κι η λευτεριά στο χώμα σου θροιάστηκε ξανά.

18. Κι εσύ αθάνατη, εσύ θεία,
που ό,τι θέλεις ημπορείς,
εις τον κάμπο, Ελευθερία,
ματωμένη περπατείς

19. «σ' αυτό», εφώναξε, «το χώμα
στάσου ολόρθη, Ελευθεριά!».
Και φιλώντας σου το στόμα
μπαίνει μες στην εκκλησιά.

20. «Ο Θεός έχει υπογράψει τη λευτεριά της Ελλάδας και δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του»

21. «Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θερία πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν. Κι όταν κάνουν αυτήνη την απόφασιν, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδαίνουν».

22. Θαυμάζω την Ελλάδα μας

Είμαι εγώ Ελληνόπουλο
απ' ένδοξους προγόνους
φέρω βαριά κληρονομιά
από χιλιάδες χρόνους.

Έχω κι εγώ όπως αυτοί,
αγάπη στην Πατρίδα
λατρεία εις τη Λευτεριά
και πίστη στη θρησκεία.