

## ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΓΕΛΩΝ – ΠΑΙΔΙΩΝ

**1<sup>ος</sup> Άγγελος:** Που πήγε η Αγάπη που φέρνει την Ειρήνη στους ανθρώπους, γαλήνη στην ταραγμένη θάλασσα της ψυχής και γλυκό ύπνο στους δυστυχείς;

**2<sup>ος</sup> Άγγελος:** Η Αγάπη που ευφραίνει, καθώς ο ήλιος μετά την καταιγίδα;

**3<sup>ος</sup> Άγγελος:** Δεν έμαθαν οι άνθρωποι πως όσο δυνατή να είναι η πίστη τους, ώστε και βουνά να μετακινεί, χωρίς την Αγάπη δεν έχει καμιά αξία;

**4<sup>ος</sup> Άγγελος:** Ούτε οι κατακλυσμοί μπορούν να πνίξουν την Αγάπη, ούτε οι πλημμύρες να τη σβήσουν. Δεν μπορεί να χάθηκε η Αγάπη, κάπου υπάρχει στη γη. Είναι ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής.

**1<sup>ο</sup> Παιδί:** Γιατί είσαστε λυπημένοι Άγγελοι του Θεού; Μη στεναχωριέστε!! Να, εγώ σας ακούω και φώναξα τους φίλους μου. Μαζί μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μεταφέρετε το μήνυμα της Αγάπης στις καρδιές των ανθρώπων.

**2<sup>ο</sup> Παιδί:** Σαν τι να σου προσφέρουμε Χριστέ μας στη Γέννησή σου, που ήρθες στη γη μόνο για μας και σαν άνθρωπος εφάνης;

**3<sup>ο</sup> Παιδί:** Γιατί το κάθε πλάσμα που έγινε από Σένα σαν ταπεινό ευχαριστώ κάτι σου προσφέρει.

**4<sup>ο</sup> Παιδί:** Οι Άγγελοι τις ψαλμουδιές, οι ουρανοί το αστέρι, οι μάγοι και οι βοσκοί την πίστη τους στο θάμα.

**5<sup>ο</sup> Παιδί:** Η γη προσφέρει τη σπηλιά, η έρημος τη φάτνη και μείς μια κόρη αμόλυντη να γίνει Σου Μητέρα! Ελέησον μας Κύριε, που ήσουν πριν γίνει ο χρόνος.

**ΠΑΝΑΓΙΑ:** Η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριο και το πνεύμα μου νιώθει αγαλλίαση γιατί έδειξε την ευμένειά Του στην ταπεινή Του δούλη. Έδειξε με πράξεις τη δύναμή Του: διασκόρπισε τους περήφανους και χάλασε τα σχέδια που είχαν στο νου τους. Καθαίρεσε άρχοντες από τους θρόνους τους και ανύψωσε ταπεινούς. Ανθρώπους που πεινούσαν τους γέμισε με αγαθά και πλούσιους τους έδιωξε με χέρια αδειανά. Άγιο να είναι το όνομά Του και το έλεός Του να σκεπάζει τη γη.

**1<sup>ος</sup> Άγγελος:** Να, σας φέρνω χαρμόσυνο άγγελμα, που θα γεμίσει με χαρά μεγάλη όλον τον κόσμο.

**2<sup>ος</sup> Άγγελος:** Γιατί σήμερα στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε για χάρη σας Σωτήρας κι αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος!

**3<sup>ος</sup> Άγγελος:** Και για να τον αναγνωρίσετε τούτο είναι το σημάδι: θα βρείτε ένα βρέφος σπαργανωμένο και ξαπλωμένο μέσα σε ένα παχνί.

**4<sup>ος</sup> Άγγελος:** Δόξα στον Ύψιστο Θεό και Ειρήνη στη γη, αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους.

**1<sup>ο</sup> Παιδί:** Ελάτε λαοί της γης να δούμε το θάμα που ξεπερνάει το λογικό. Σήμερα έρχεται στη Βηθλεέμ η Παρθένος να γεννήσει τον Κύριο και χοροί Αγγέλων υμνούν.

**2<sup>ο</sup> Παιδί:** Ανέτειλες Χριστέ από την Παρθένο, Νοητέ Ήλιε της Δικαιοσύνης, χώρες μέσα σε μία σπηλιά, Εσύ που χωράς όλο τον κόσμο.

**3<sup>ο</sup> Παιδί:** Να χαιρεσαι Ιερουσαλήμ! Πανηγυρίστε σήμερα όλοι! Σήμερα λύθηκαν τα δεσμά της καταδίκης του Αδάμ! Ο Παράδεισος άνοιξε! Το κακό καταργήθηκε βλέποντας αυτή, που κάποτε ξεγέλασε, να γίνεται Μητέρα του Θεού!!

**4<sup>ο</sup> Παιδί:** Ελάτε παιδιά να δούμε που ο Χριστός γεννήθηκε! Ας ακολουθήσουμε το αστέρι μαζί με τους μάγους!!