

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Ο άνθρωπος, ο στοχαστής, ο δημιουργός

Στις 13 Δεκεμβρίου 2013, το Γυμνάσιο Βελβεντού παρουσίασε ένα αφιέρωμα στο Νίκο Καζαντζάκη για τη συμπλήρωση 130 χρόνων από τη γέννησή του.



Λαμπρός συγγραφέας και ποιητής, αιώσιμος στοχαστής, συνείδηση αδιάλλακτη, ασυμβίβαστη, πορεύθηκε ελεύθερος σε ένα αέναο ταξίδι αναζήτησης, χωρίς να ασπασθεί καμιά Ιδεολογία, καμιά Θρησκεία, καμιά Κοσμοθεωρία. Έψαχνε, αναζητούσε, δεν ησύχασε ποτέ σε κανένα λιμάνι, γεωγραφικό, πνευματικό, ή ιδεολογικό. Ένας ακαταπόνητος εργάτης του πνεύματος με αφθονία και

ποιότητα έργου, μια τιπάνια ελληνική παρουσία στα εκατομμύρια των ανθρώπων, όπου μεταφράστηκαν και διαβάστηκαν τα βιβλία του. Η Ευθύνη, το Χρέος, και ο διαχρονικός Αγώνας του ανθρώπου για υπέρβαση, αξιοπρέπεια, ελευθερία αποτέλεσαν τον πυρήνα της δικής του κοσμοθεωρίας του και τους βασικούς άξονες του έργου του.

Ασχολήθηκε με όλα τα είδη του λόγου, τα οποία υπηρέτησε εξ ίσου ευσυνείδητα και επάξια. Έγραψε ποίηση, μυθιστορήματα, θεατρικά έργα, φιλοσοφικά δοκίμια, έκανε πολλές μεταφράσεις και διασκεύασε μεγάλο αριθμό παιδικών βιβλίων.

Ο Νίκος Καζαντζάκης είναι μια από τις σπάνιες εκείνες πνευματικές μορφές που παρουσιάζονται σε πολύ αραιά χρονικά διαστήματα και γίνονται ορόσημο στον κόσμο του πνεύματος.

Η παρουσίαση της ζωής και του έργου του Νίκου Καζαντζάκη έγινε από τις μαθήτριες της Γ' τάξης του Γυμνασίου Ζανδέ Εύη και Καστανάρα Ελένη. Κείμενα από τα έργα του διάβασαν οι μαθήτριες :

Ρήγα Άλκηστις (Α' τάξη) Γκάνο Έφη , Μηνάη Βασιλική, Παπατσιάρα Μαριλένα, Πιπέρα Ελένη, Τράκαλα Νικολέτα και ο μαθητής Πότκα Αντρέα (Β' τάξη) Ζέρβα Φωτεινή, Κοσμά Ιφιγένεια, Μανώλα Ειρήνη, Παπαγόρα Χρυσάνθη, Σκούμπα Ελένη, Τσιτσιμίκλη Κατερίνα (Γ' τάξη)

Η χορωδία του σχολείου μας τραγούδησε τρία τραγούδια «Δεν ήταν νησί», « Κυρά μου Αμπελιώτισσα» και «Η Κρασογιώργαινα» από το έργο του Μάνου Χατζιδάκι «Καπετάν Μιχάλης»

Πιάνο- Μουσική Διδασκαλία- Ενορχήστρωση: Μανώλης Χατζημανώλης

Σαξόφωνο: Στεργιόπουλος Ιωάννης (Γ τάξη),

Ακορντεόν: Εμμανουήλ Μαρία (Α Τάξη),

Κλαρίνο: Ελαφρού Νικολέτα (Α Τάξη)

Φλάουτο: Αντωνοπούλου Μαριαλένα (Γ Τάξη Γυμνασίου Σερβίων) Φιλική συμμετοχή

Επιμέλεια- Επιλογή Κειμένων: Ανδρεάδου-Φραγγούδη Βαρβάρα

Η επιλογή των κειμένων έγινε από τα έργα του Νίκου Καζαντζάκη
«ΑΣΚΗΤΙΚΗ». «ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΓΚΡΕΚΟ» «ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ»
«ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ» «ΑΔΕΡΦΟΦΑΔΕΣ»
Ταξιδεύοντας «ΑΓΓΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ»
«ΟΔΥΣΣΕΙΑ» «Ο ΦΤΩΧΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» «Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ» « ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ»

Από το βιβλίο του Κίμωνα Φράιερ «Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ»

Από το βιβλίο της Ελένης Καζαντζάκη «Ο ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ»