

... Σπόρο πέταξα του ανέμου
Και δεντράκι έγινέ μου
Να' βρει χώμα να θεριώσει
Άλλο σπόρο να μου δώσει

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«ΣΠΟΡΟΙ: από χέρι σε χέρι και από καρδιά σε καρδιά.»

Τάξη Β' αριθμός μαθητών 31

Εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι για το πρόγραμμα

Βλάχου Βαϊτσα ΠΕ15

Ανδρεάδου Βαρβάρα ΠΕ06

Φραγγούδης Αλέξανδρος ΠΕ04.01

Στην αρχή την προσοχή μας τράβηξε το σύνθημά τους «Από χέρι σε χέρι και από γενιά σε γενιά.» Έπειτα το όνομα της Εναλλακτικής Κοινότητας: ΠΕΛΙΤΙ (βελανιδιά στα ποντιακά) και οι στόχοι των μελών της που είναι να συλλέγουν, να διατηρούν και να διαδίδουν ντόπιες ποικιλίες, να ανταλλάσσουν αγαθά και υπηρεσίες χωρίς τη μεσολάβηση χρήματος. Έτσι ορίστηκε το θέμα της περιβαλλοντικής εργασίας μας και άρχισε ο προβληματισμός και η έρευνα : «Τι θέλουμε να μάθουμε για τους σπόρους;» «Τι είναι οι ντόπιες ποικιλίες;», «Πως καλλιεργούσαν οι παππούδες μας και πως καλλιεργούμε σήμερα;», «Τι είναι υβρίδια;» κ.λ.π.

Αρχίσαμε να συλλέγουμε παλιούς σπόρους, ντόπιες ποικιλίες από το Βελβεντό και άλλα μέρη της πατρίδας μας .

Ζητήσαμε από καλλιεργητές ντόπιων ποικιλιών να μας ενημερώσουν για τις παραδοσιακές καλλιέργειες και την αξία της διατήρησής τους.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε το καταγράψαμε και το φυλάξαμε , δημιουργώντας μια κιβωτό παραδοσιακών σπόρων.

Μετά διαλέξαμε σπόρους και φυτέψαμε ντόπια Βελβεντινή ντομάτα «καραμπόλα», ποικιλίες του Αγ. Όρους, Διστόμου, Σαντορίνης και Φαρσάλων.

Σιγά σιγά άρχισαν να πετάγονται πράσινες μυτούλες από το χώμα.

Οι σπόροι μας έγιναν φυτά. Τα φροντίσαμε, παρακολουθήσαμε τη βλάστησή τους, γράψαμε σποροϊστορίες και στις 4 Απριλίου φορτωθήκαμε τα σακιδιά μας και ξεκινήσαμε την εκδρομή μας για το Κ.Π.Ε. Παρανεστίου στη Δράμα.

Στη διαδρομή μας επισκεφτήκαμε το εντυπωσιακό σπήλαιο της Αλιστράτης και την όμορφη πόλη της Δράμας.

Στο Παρανέστι μας υποδέχτηκαν φιλόξενοι άνθρωποι, γνωριστήκαμε μαζί τους, παρακολουθήσαμε το πρόγραμμά τους και κάναμε διάφορες δραστηριότητες στο χώρο του Κ.Π.Ε. και στην όμορφη φύση.

Ο ποταμός Νέστος ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για μας.

Περπατήσαμε στις όχθες του, θαυμάσαμε την υπέροχη χλωρίδα και τα σκιερά του δέντρα, τα βουερά νερά του.

Πολλές και ποικίλες δραστηριότητες στις όχθες του αυτή τη φορά. Δεν τελειώσαμε όμως

το απόγευμα τριγυρίσαμε στα καφενεία και πήραμε συνεντεύξεις από ηλικιωμένους ανθρώπους, συλλέξαμε πληροφορίες για παλιές καλλιέργειες και την οικονομία του τόπου.

Τις πληροφορίες μας τις παρουσιάσαμε με δραματοποίηση στο Κ.Π.Ε. και τα συμπεράσματά μας τα απεικονίσαμε σε μια ζωγραφική σύνθεση. Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή μας φυτέψαμε στο χώρο μια ροδακινιά του τόπου μας, ντόπια παραδοσιακή ποικιλία, με την ευχή να δώσει πολλά, μυρωδάτα ροδάκινα.

Επόμενη στάση μας η Εναλλακτική κοινότητα «ΠΕΛΙΤΙ» στο Μεσοχώρι, όπου επίσης φυτέψαμε μια ντόπια ποικιλία ροδακινιάς. Ο υπεύθυνος της Κοινότητας, κος Σαΐνατούδης μας μίλησε για τον «ΠΕΛΙΤΙ» και το σκοπό που επιτελεί, παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα και αποτυπώσαμε τη σκέψη μας αλλά και τα συναισθήματά μας.

Στην επιστροφή, επισκεφθήκαμε για λίγο τη γοητευτική Ξάνθη και γυρίσαμε στο Βελβεντό, πολύ ευχαριστημένοι από την περιπλάνησή μας σε όμορφους τόπους, όπου είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε ενδιαφέροντες ανθρώπους που μας μετέδωσαν γνώσεις, χρήσιμες πληροφορίες και ήταν οι συνοδοιπόροι μας σ' αυτή την αξέχαστη διαδρομή.

Στο μεταξύ τα φυτά μας μεγάλωσαν και είναι πια έτοιμα να φυτευτούν. Το τελευταίο Σάββατο του Απριλίου τα πήγαμε στο παζάρι του χωριού μας και τα προσφέραμε στους συμπολίτες μας με την ευχή «Καλή ρίζα». Επίσης μοιράσαμε φυλλάδια με οδηγίες για την καλή διατήρηση των παραδοσιακών σπόρων και την αξία της διατήρησης των παραδοσιακών καλλιεργειών.

Και με τη δραστηριότητα αυτή ολοκληρώθηκε το πρόγραμμά μας.